

Strellev Sognæblad

26. årgang
Nr. 5

2005

Læs bl.a. om . .

- * Budstikken
- * Nyt fra Sogne- og Foredragsfor.
- * Friskolen
- * Strellev Jagtforening
- * Tilbud fra Lyne Brugs
- * Køb - Salg - Bytte side
- * Strellev Heste- & Kræmmermarked
- * Kirkenyt



FORENINGSOVERSIGT:

Strellev Sogneforening:		Strellev Jagtforening:	
<i>Formand:</i> Berit Brødsgaard	75 25 07 70	<i>Formand:</i> Ernst Øilgaard	75 25 02 75
<i>Sognets hjemmeside:</i>	www.strellev.dk	E-mail: eol@mail.dk	
Strellev Menighedsråd:		<i>Kasserer:</i> Knud Jensen	75 24 56 83
<i>Formand:</i> Birthe Jensen	75 25 00 26	<i>Jagtforeningens hjemmeside:</i>	
<i>Kasserer:</i> Anders Peter Breum	75 24 44 82	www.strellev-jagtforening.dk	
<i>Graver:</i> Karen Løvstrup Jensen	75 25 01 97	SLGU:	
<i>Kirkeværg:</i> Lene Hvergel	75 25 01 30	Forretningsudvalget:	
<i>Kirkens hjemmeside:</i>	www.strellevkirke.dk	<i>Formand, PR:</i> Kent H. Sørensen	75 25 03 64
Præster:		<i>Kasserer:</i> Egon Henriksen	75 25 03 78
Hans Vestager	75 24 40 65	<i>Sekretær:</i> Marianne Dahl	75 25 00 87
Jens Thue Buelund	75 24 46 62	Udvalgsformænd:	
Strellev Foredragsforening:		<i>Fodbold:</i> Susanne Højvang	75 25 05 08
<i>Formand:</i> Tage Johannessen	75 25 01 18	<i>Håndbold:</i> Benny Lange	75 25 02 82
Strellev Forsamlingshus:		<i>Gymnastik:</i> Tina Jørgensen	75 25 04 95
Strellev Børnehaven & fritidsordning:	75 25 07 30	<i>Billard:</i> Anders Jensen	75 25 03 87
<i>Formand:</i> Marianne Schlüter	75 24 60 86	<i>Badminton:</i> Vagn Andersen	75 25 02 31
Strellev Friskole:		<i>Linedance:</i> Kirsten Bindsbøl	75 25 01 47
<i>Formand:</i> Hans Vestager	75 24 40 65	<i>Ungdomsklub:</i> Anita Linde	75 25 01 12
<i>Leder:</i> Dorte Lundgaard	75 25 03 53	Strellev Heste- og Kræmmermarked:	
Strellev Puljepasningsordning:		<i>Formand:</i> Inger Nielsen	75 25 00 07
<i>Formand:</i> Jette Thygesen	75 25 04 34	Bladudvalget:	
Strellev Vandværk:		<i>Kontaktperson:</i> Inger Jensen	75 25 03 87
<i>Formand:</i> Bent Gregersen	75 25 01 70		
Strellev Svømmeklub:			
<i>Kontaktperson:</i> Dorte Lundgaard	75 25 03 53		

**OBS! Ændring af udgivelsesdato.
Fra 2006 udkommer Sognebladet 1/11 i stedet for 1/12.**

Budstikken



Portræt af børnehaven "Kastanjehusets" leder

På opfordring af Lene Hvergel, som er én af mine kære kolleger, er jeg blevet bedt om, at fortælle lidt om mig selv. Jeg er født og opvokset i Ølgod, og har

gennem alle årene haft tilknytning til Ølgod, da mine forældre er bosiddende der.

Jeg har tre ældre brødre, hvoraf de to bor tæt på Ølgod og den tredje i Galten.

Efter ti år i folkeskolen, gik jeg på handelsskole i Varde. Derefter gik turen til

Australien, hvor jeg med en nær veninde, rejste rundt i et halvt år, hvilket var en fantastisk oplevelse.

Da jeg kom hjem fra Australien, fik jeg en læreplads hos Hansen Sko i Varde, og blev uddannet butiksassistent. Jeg var glad for at arbejde i butik, men var godt klar over, at det ikke var den helt rette "hylde" for mig.

I 1993 fik jeg mit første barn Simon, som i dag er 12 år. I 1995 fik jeg mit andet barn Sara, som i dag er 10 år. Jeg valgte at gå hjemme indtil Simon var 1 år gammel, men for stadig at komme lidt ud, fik jeg nogle vagter i en ungdomsklub, hvilket jeg var rigtig glad for.

I 1994 søgte jeg et job som pædagog-medhjælper i Varde på Fritidshjemmet i Isbjergparken; en integreret institution med børn fra 5-11 år. Jeg fik jobbet, og blev der i 7 år, kun afbrudt af min barselsorlov med Sara.

Det var 7 spændende år med masser af udfordringer og oplevelser.

Nogen nem beslutning var det heller ikke, at sige mit faste arbejde op, og starte på pædagoguddannelsen. Det var da også hårdt at komme på "skolebænken" igen efter så mange år, heldigvis var det så en stor fordel for mig, at jeg havde så meget praksiserfaring.

Det var 3½ år med meget læsning og mange skriftlige opgaver og eksamener. Jeg lærte meget, også takket være nogle kompetente undervisere. Det var bestemt en spændende tid, men jeg glædede mig også meget til at komme ud at arbejde med børn igen.

Jeg startede på en SFO i Varde med ca. 80 børn, og selvom det var dejlige børn og gode kolleger, så er 80 børn godt nok mange at skulle forholde sig til.

Da stillingen i Kastanjehuset blev slået op, følte jeg virkelig det var et drømmejob jeg måtte søge. Og allerede den første gang jeg besøgte Ruth og Dorte i Kastanjehuset, faldt vi rigtig godt i snak. Jeg kørte hjem med følelsen af, at det var det helt rigtige.

Jeg var så heldig at få stillingen, og startede i Kastanjehuset den første februar 2005. Jeg blev meget varmt modtaget af alle, og følte mig hurtigt "hjemme".

Det har været nogle dejlige, sjove og travle måneder, som jeg har nydt meget.

Det er en helt speciel oplevelse, at have mulighed for, at lære hvert enkelt barn så godt at kende. Ligeledes får man en rigtig god kontakt til forældrene, dette har man mulighed for, fordi vi er en lille institution.

I februar var her 26 børn, her i november er vi oppe på 33 dejlige børnehave- og SFO børn, og det må da siges at være ganske flot i Strellev.

Vi har et godt og tæt samarbejde med Friskolen inde ved siden af, og det betyder meget, da vi har en del fælles børn.

Til slut skal der fra min side af, gives en stor ros til mit dygtige personale i Kastanjehuset, for deres store engagement og gode humør. Jeg glæder mig til tiden fremover. Birgitte Nielsen.

Budstikken gives videre til Berit Brødsgaard

Fra Kontakt skabt gennem hjemmesiden www.strellev.dk at Bent Gregersen.

Du spurgte om jeg ville skrive om at være født i en lille by som Strellev og senere emigrere til USA. Det vil jeg da gerne gøre.

Jeg blev født i 1938 i Strellev men flyttede derfra allerede i 1944 og boede i Odense hvor jeg så gik i skole og fik mellemskole eksamen. I 1956 emigrerede jeg alene til Idaho hvor jeg boede hos en dejlig familie. Det var en stor oplevelse at være i et nyt land men jeg fandt godt arbejde og lærte at bruge datamaskiner (computers). Det blev min karriere at arbejde for IBM og nderwise deres kunder.

Jeg blev gift med Grant Radmall, som tidligere havde været missionær for Jesu Kristi Kirke af Sidste-dages Hellige (mormonerne) i Danmark. Vi har fire børn, tre drenge og en datter. Efter vi fik børn blev jeg hjemme og passede dem og huset, og det var jo den bedste karriere. Grant arbejdede også for IBM saa vi har boet forskellige steder i verden: Californien, Kobenhavn, England, Stockholm, New York, Californien igen, New York igen og til sidst Utah. Vi har haft et interessant liv og har set mange steder i verden. Vores børn er nu alle voksne og vi har tre børnebørn, alle piger og de er selvfølgelig søde.

Efter Grant blev pensioneret besluttede vi at tage på mission for vores kirke og vi blev kaldt til at være humanitarian missionærer her i Kazakhstan i 18 må-

neder. Vi betaler vores egne udgifter og at være her er den bedste oplevelse vi nogensinde har haft. Her findes de dejligste mennesker og vi har lært at elske dem meget. Vi hjælper fattige organisationer med for eksempel senge til børn som bor på kostskoler (boarding schools). Vi har givet stokke til de blinde, centrifuge til en anden boarding school, computers til en landsbyskole, Engelsk bøger ogsaa til en skole, komfur til en kindergarten hvor børnene bor hele ugen og kun kommer hjem til weekenden.

Medlemmerne af vores kirke over hele verden giver lidt af deres penge til humanitarian service og vi har så tilladelse til at hjælpe dem som behøver hjælp med at give dem ting som er nødvendige. Det er uden at se på hvilken religion de har, eller hvilken race de hører til; det er til mennesker som behøver rigtig hjælp. Vi underviser også folk i engelsk og det er vældig morsomt. Kazakhstan var jo en del af Soviet Union og står nu paa egne ben. Vi bor i Almaty som ligger ved høje bjerge, og der er pænt her med træer og blomster. Vi har været her i ni måneder allerede og tiden flyver.

Jeg håber at her er lidt information til dig. Mange hilsener til dig,

Ruth Lauridsen Radmall

TEOLOGISK TANKE

N.F.S. Grundtvig
(1783 – 1872):

”Hvem der vil snøe sig fra
Troen og fra Herren, kan vi
Ikke forhindre, og hvem der
Ikke vil det, vil heller aldrig
Snøe sig fra Herrens egne
Ord ved Daaben og Nadve-
ren, eller snøe sig fra sin Da
abs-Pagt, hvori vi ene kan
finde vort Samfund med Fa-
deren og Sønnen og den Hel-
ligånd, i hvis Navn vi er døbt”



Ja, jeg kan frygte, at Islam og Budisme tager over, hvis vi ikke viser vores kri-
stendom.

Der kom meget få til høstgudstjeneste. Har vi haft så dårlig en høst, at der ikke er
noget at takke for.

Det være såvel landmænd som bybo også pensionister.

Laurids Graversen.

OBS! fra Strellev-Lyne Gymnastik- og ungdomsforening

8.marts 2006 Generalforsamling i Strellev
17.marts 2006 Gymnastikopvisning i Lyne hallen

Loppemarked

Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppe-
markedet hele året rundt.

Vi hjælper gerne med at afhente diverse effekter hertil.

Henvendelse kan ske til

Tage Johannessen 75 25 01 18 eller

Frede Øllgaard 75 25 02 78



Strellev Sogneforening



Referat fra generalforsamling i Strellev Sogneforening torsdag den 3.11.2005

1 *Valg af dirigent:*

- * Anders Jensen blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig varslet .
- * Som stemmetællere valgtes Egon Henriksen og Tage Johannessen

2 *Bestyrelsens beretning:*

- * V/ formand Berit Brødsgaard

3 *Fremlæggelse af foreningens regnskab:*

- * Regnskabet blev enstemmigt godkendt

4 *Bestyrelsens økonomiske forventninger til næste budgetår:*

- * Bestyrelsen forventer ikke større økonomiske dispositioner i det kommende år

5 *Indkommende forslag:*

- * Ingen indkomne forslag

6 *Fastsættelse af kontingent for medlemmerne:*

- * Fortsat 25,- kr. pr pers.

7 *Valg af bestyrelse og suppleanter:*

- * På valg : Niels Erik Nim, Kaja Johannessen, John Sandholm. Niels og John modtager ikke genvalg.
- * Til bestyrelsen valgtes: Dennis Pedersen, Kim Thygesen og Kaja Johannessen

Suppleanter blev : 1. suppleant Agnethe Jensen, 2. suppleant Kristian Haahr

8 *Valg af revisor:*

- * Kirsten Nielsen blev genvalgt.

9 Eventuelt:

- * Konkurrencen om navn på P. pladsen Lynevej 34 blev vundet af Helga Clausager med navnet **Møllehøj**.

Andre navne som blev foreslået var Anna & Anton Olesens plads, Strellev Midtpunkt, Mølle torvet.

- * To flasker rødvin er på vej til Helga Clausager

- * Tage Johannessen foreslog at navnet blev skrevet på stenen

Forslag om god informations/opslagstavle på pladsen til brug for forenings-information osv.

- * Niels Åge Henriksen fortalte om problemer med busruten til Varde som nu kører over Strellev. Tidsplanen betyder at den er i Varde 6 minutter for sent til at man kan nå videregående busser. Der arbejdes på at få det ændret men det er åbenbart ikke så nemt ifølge Niels Åge.
- * Tage Johannessen informerede om, at der er gennemført en trafiktælling og måling af hastigheder. 20 % kørte for stærkt, omkring 1400 biler kører hverdag gennem Strellev. Teknisk udvalg vil vurdere på målingen.
- * Helga Clausager havde medbragt scrapbøger med avisudklip fra de sidste mange år, Helga ville gerne have hjælp og indimellem afløses for arbejdet med at klippe ud. Inger og Anders Jensen tilbød at hjælpe Helga fremover
Ref. John Sandholm

Sogneforeningen har holdt konstituerende møde, og bestyrelsen er sammensat således:

Formand: Berit Brødsgaard
 Kassereer: Bente Christensen
 Sekretær: Kim Thygesen
 Næstformand: Dennis Pedersen,
 Bladudvalg: Kaja Johannesen

Som noget nyt har bestyrelsen udnævnt et webansvarligt medlem, Dennis Pedersen, som fremover i samarbejde med andre foreninger skal være med til at sørge for, at hjemmesiden er opdateret mv.

Kommunevalg til Ny Varde Kommune

Så er spændingen udløst. Efter stemmerne er talt op, viser det sig, at Strellev ikke bliver repræsenteret i Ny Varde Kommune.

Jeg takker alle der stemte personlig på mig. Jeg må se i øjnene, at man ikke gik ind for, at det skulle være en lokal mand, som Strellev ønskede ind, man valgte i stedet at sende stemmerne til Skovlund.

Jeg fik et bedre valg i Ølgod end sidste gang, så positivt set er jeg meget godt tilfreds. Jeg blev nr. 3 af venstres 6 opstillede i Ølgod Kommune.

Samlet fik jeg 151 stemmer.

MVH Niels Åge Henriksen





Nyt fra

Foredragsforeningen

Rengøringshjælp

Vi søger en hjælpende hånd til at gøre rent i vores forsamlingshus i Strellev. Hovedsageligt drejer det sig om rengøring efter arrangementer i forsamlingshuset. Rengøring vil derfor fortrinsvis foregå i weekenden. Årlig timetal ca. 250 timer.

Har dette din interesse, kan du henvende dig til
Tage Johannessen
telf. 75250118

Vinterfest i Forsamlingshuset fredag den 24. februar 2006

Med spisning, revy og dans
Se program i næste nr.

Arrangører Foredragsforeningen og Sogneforeningen.

Strellev Heste & Kræmmermarked

Referat fra generalforsamling d. 28/10-05

Bestyrelsen + 19 var til stede.

Inger bød velkommen og foreslog Hans Raunkjær som ordstyrer, og han blev enstemmigt valgt.

Hans Raunkjær konstaterede at der ikke var nogen indsigelser til indvarslingen af generalforsamlingen.

Inger aflagde formandsberetning:

Strellev Heste- & Kræmmermarked havde som bekendt og efter generalforsamlingens beslutning sidste år 2 arrangementer, derfor var bestyrelsens arbejde i år også lidt anderledes end det plejer.

De forskellige arrangementer for markedet blev gennemgået. Der var 30 deltagere til traktortræk, hvilket var lidt mindre end sidste år. Lørdag aften slog vi rekord med ca. 250 spisende gæster, hvilket bl.a. kan henføres til den gode musik. Ca. 50 deltog i gøglergudstjenesten. Havetraktortræk havde 19 deltagere mod 24 sidste år. Der var 460 parkerede biler og solgt 180 m kræmmerstadepladser. Lars Lilholtkoncerten var sat til d. 11/8, men bestyrelsen besluttede at flytte datoen til d. 3/9, da Kim Larsen afgav koncert på Lønborggård samme aften. Bestyrelsen mente også at omsætningen i teltet en lørdag aften ville blive bedre end en torsdag. Tidspunktet for koncerten blev også flyttet. Bestyrelsen havde snakket om at sætte en storskærm op til fodboldlandskampen mellem Danmark og Tyrkiet, men det ville beløbe sig til ca. kr. 135.000,- Lars Lilholt ville dog ikke gå på scenen før kampen var spillet, og dette stod ikke til at ændre. Strellev og Lyne Friskoler påtog sig betjeningen af baren. I alt var der 75 hjælpere og der blev solgt 1050 billetter, hvilket desværre var for lidt.

Derefter aflagde Lene regnskab. Resultat fra markedet blev kr. + 13.515,46,- og resultatet for koncerten - 71.407,93 Herefter er egenkapitalen kr. 46.814,29.

Der var ingen indkomne forslag.

Derefter var der valg til bestyrelsen. Lene Rasmussen og Egon Sørensen modtog ikke genvalg. Valgt blev Svend Åge Chopart og Tonny Tang. Bent Gregersen blev 1. suppleant og Henrich Svenningsen 2. suppleant. Tage Johannessen og Hans Raunkjær modtog genvalg som revisorer.

Det sidst punkt på dagsordenen var foreningens fremtid/fremtidige koncept. Som det fremgår af regnskabet blev resultatet desværre ikke så godt, men der var overvejende stemning for at lave et musikarrangement til næste år iht. de midler, vi har at gøre med.

Ref. Lillian Bruun

E-Mail fra Lilholt fan

Hej i Strellev.

Ville bare sig Tak for at vi måtte komme helt fra Hobro og nyde den sidste Lilholt koncert i år Det var en fornøjelse.

Hvis I har lyst kan I alle se flere billeder fra koncerten på denne side, som gerne må offentliggøres på jeres net side www.foreverlilholt.dk

Med venlig hilsen
Lone Jakobsen, Hobro



TILBUDSVARER
December & Januar



Månedens tilbudsvarer fra 23/12 — 25/12

Toiletpapir , 2 x 16 ruller	kr. 50,00
Sukker , 2 kg.	kr. 17,95

Julearrangement
Lokalbrugsen er vært
m/ gløgg og æbleskiver

Søndag den 18/12
Kl. 14.30 — 17:30

Dagens tilbudsvarer den 18/12

Skrabeand, 2800 gr.	kr. 64,95
Frem sodavand, kasse m/24 stk. (ex. pant)	kr. 29,95

Åbningstider i julen, som sædvanlig	<i>Kl. 8:00 — 18:00</i>
<i>Bortset fra</i> 24/12 & 31/12	<i>Kl. 8:00 — 15:00</i>
01-01-2006	<i>Lukket</i>

Månedens tilbudsvarer fra 27/1— 29/1

Markens flerkornsrugbrød	kr. 13,95 flere varianter
Vaskepulvermarked, frit valg	kr. 20,00 flere varianter



LokalBrugsen Lyne
kører varetur
☎ 75 25 00 08

Strellev Jagtforening



Fællesjagt:

Lørdag den 10. december kl. 9.30

Mødested: Jens Møller Madsen

Kærgårdvej, Strellev

Rævejagter:

Lørdag den 21. januar 2006 kl. 10.00

Mødested: Kristian Jensen

Madpakke medbringes

Lørdag den 28. januar 2006

Morgenkaffe kl. 9.00 i Forsamlingshuset

Rævejagt kl. 9.30

Frokost i Forsamlingshuset

Alle med gyldigt jagttegn er velkommen på rævejagterne.

Generalforsamling

Lørdag den 28. januar kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

Der serveres traditionen tro Gule ærter mm.

Tilmelding til Ernst Øllgaard



Friskolen



Tirsdag den 13. dec. er der julehygge og luciaoptog på skolen. Basaren åbner kl. 17.00, og "dagens ret"- ribbenssteg med rødkål, kartofler og brunt sovs serveres fra kl. 18.00 i "julecafeen" i gymnastiksalen. Her vil børnene have pyntet festligt op til jul. Middagen koster 40,- kr. for voksne og 20,- kr. for børn. Spisebilletter købes i "rød klasse" fra kl. 17.00. Her kan ligeledes købes drikkevarer til billige penge. Ønsker man kaffe og lagkage til dessert, kan dette fås for en flad tier. "Grøn klasse" omdannes i dagens anledning til legerum, med fiskedam, bowling og meget andet. Klokkeren 20.00 er der luciaoptog og udtrækning af gevinster fra basaren.

Alle er hjerteligt velkomne.

Venlig hilsen
D. Lundgaard

Køb – Salg – Bytte

Alt stof sælges til 20,00 kr./m.
Syttilbehør sælges til 1/2 pris.
LH-kreation. 75250130.



To par fodboldstøvler (Hummel og Adidas) str. 34 og 35 sælges. Brugt en sæson - meget pæne - 40,00 kr./par.
Lene Hvergel 75250130.

Fiskevest, som ny, drenge str. M
100,00 kr.
Inger Jensen 75 25 03 87

Gardinstang i træ (bøg), 2,90 m, med alle ringe, men mangler en rund knop i den ene ende - 25,00 kr.
Inger Jensen 75 25 03 87

Kirkenyt

GUDSTJENESTER 2005 STRELLEV KIRKE

DECEMBER:

4. 2. s. i advent	10.30	Buelund
11. 3. s. i advent	9.00	Vestager
18. 4. s. i advent	10.30	Vestager
24. Juleaften	15.00	Vestager
25. Juledag	10.00	Vestager
26. 2. Juledag	10.30	Buelund
31. Nytårsaften		

JANUAR 2006:

1. Nytårsdag	10.30	Vestager
8. 1. s. e. H. 3 k.	9.00	Vestager
15. 2. s. e. H. 3 k.	10.30	Buelund
22. 3. s. e. H. 3 k.	10.30	Buelund
29. 4. s. e. H. 3 k.	19.30	Vestager

FEBRUAR:

5. Sidste s. e. H.3 k.	9.00	Buelund
12. Septuagesima	19.30	Buelund
19. Seksagesima	9.00	Vestager

KIRKEBIL

Hvis der ønskes kørsel til gudstjeningen, bestilles Palles Taxi, tlf. 75 24 56 92.

Kære Gud.

Hvis du ikke tager den skrigeunge tilbage, så rydder jeg ikke op på mit værelse.
Jane.



VEDR. PRÆSTERNES BESØG PÅ SYGEHUSENE kan det oplyses, at de ikke længere har adgang til patientlisterne. Derfor er henvendelse nødvendig, når der ønskes besøg.



Kære Gud.

Vores naboer skændes hele tiden. Du burde kun lade nogen, der er meget gode venner gifte sig.
Dan

De små bønner er taget fra bogen "Børn skriver til Gud".

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk

Kirkenyt

Der er mennesker, som har oplevet de sidste tider. Ja, det blev de tider, som forandrede alting.

Jordskælvet. Tsunamien. Den spanske syge. Oversvømmelsen. Orkanen. Koncentrationslejren. Bombardementet med ildstormen. Atombomben. Polio-epidemien.

Nogle døde. Andre overlevede.

Men efter den tid, så fik netop dette årstal sin egen klang. Det blev det år, som kom til at betyde noget for ens tilværelse.

Sådan blev det for de personer, som var involverede.

Sådan blev det også for os andre.

Der er noget som vi bliver fælles om, hvad enten vi ønsker det eller ej.

Det er de færreste, der bor på en øde ø.

Det er de færreste af os, som havde det som østgrønlanderne som indtil der kom ekspeditioner dertil for omkring 100 år siden, havde den opfattelse, at de var de eneste mennesker i verden. Så lang tid var der gået siden de havde haft kontakt med andre inuitter, at denne kontakt var blevet til fortællinger om noget, som var sket for så længe siden, at det ikke var til at huske.

Jeg er født i 1945.

Altid har jeg boet her i landet.

Aldrig har jeg personlig oplevet noget af det, som jeg her har nævnt af jord-

skælv, orkaner, polio-epidemier.

Det som kom nærmest var vel polio-epidemien først i 50'erne, da jeg var 5-6 år gammel.

Nu når årene går, så ved man, at det en dag bliver de sidste tider for én selv. Sådan har det været for slægterne før os, der er her nu.

Vi der bor her nu, har vel ingen grund til at være utilfredse.

Har vi mon ikke i de sidste år fået så megen velfærd, at vi kan være glade for det også når vi skal sige farvel til tilværelsen?

Det er vel netop det, som er det gode: At vi bor i et land, hvor vi har den mening, at vi kan løse problemerne uanset, af hvilken karakter problemet er.

Men ude omkring er det som om, der hele tiden sker noget, som man ikke kan løse. Noget, som på en eller anden måde går videre fra slægt til slægt. Det er som om pendulet derude svinger så voldsomt fra side til side.

Nok svinger pendulet her hos os, men det har i mange år været så stille, at det har været svært at se.

Så stærk har arven været fra de foregående generationer, at det har kunnet holde pendulet i gang uden at det først

Kirkenyt

skulle til venstre og så til højre.

At vi tærer på en arv er tydeligt.

Det som er mindre tydeligt, er hvad vi selv lægger til arven.

Der tales i nogle præste- og bispekrede se meget om, at der finder et traditionstab sted.

At børnene ikke synger morgensang mere og at der ikke bedes Fadervor i skolen.

Men at præsterne skal på kursus, så begravelserne må udsættes.

Ja, det er ikke noget traditionstab.

Nej, det er fornyelse og faglighed.

Og at sommerhuset og ferien og fritiden også kræver sit: Det er heller ikke traditionstab.

Nej, vi vil vist alle have lov til at have et så godt liv, som vi kan få det om det så bliver på den ene eller den anden måde.

Det er ikke det, som er afgørende i denne sammenhæng.

Det er det, som er risikoen: at man kommer til at kaste med sten, når man selv bor i glashus.

At vi kræver noget af de andre, som vi ikke vil kræve af os selv - i hvert fald ikke hele tiden.

Det vi altså kan diskutere med os selv

16

og med andre, er hvordan vi holder arven vedlige, hvor vi bruger af den og hvor vi lægger til.

Der er to slags arv: Det er den materielle arv. Den bruger vi hele tiden af: Jorden, havet, kul og olie. Det er brugen af den, som har givet os vor velfærd. Det er brugen af den, som skaber strid nationer og befolkninger imellem. At der så samtidig forskes i nye energikilder og i sygdomsbekæmpelse og i nye metoder til at ernære jordens befolkninger, det er så der, hvor vi vedligeholder arven: Det regner vi da med. Vi diskuterer derfor her i Danmark hvor mange penge vi skal bruge til forskning og hvor meget, der skal bruges til en forøgelse af overførselsindkomsterne.

Den anden slags arv er den åndelige arv.

Gad vist om vi ikke har en tendens til at betale os fra den.

Det er for sjældent at vi i længere tid taler med hinanden om et emne.

Det er for sjældent at vi møder op, når der skal være møde.

Vi skaffer os for lidt viden om det som ligger uden for vort fagområde.

Der er for få der er medlemmer af et politisk parti eller andre mere ideelle organisationer.

Kirkenyt

Vi er tilfredse med at klare vort arbejde og at kunne have et børneværelse til hver af vore børn.

Ja, men så er der altså stadigvæk de forældre som driver idrætsforening for børn og unge.

Der er stadig dem, som lige ordner et ærinde for en nabo på vej til og fra golf eller krocket.

Det er her stadigvæk: Det vi kalder fællesskab og kendskab til hinanden.

Når vi ikke gør for meget ud af at fortælle om det, som sker lige her og nu, hænger det sammen med at vi er bange for hyklery og farisæisme.

Enhver skal svare for sig selv.

Det vigtigste er at tale godt om alt det gode, som man ser. Tale om de andres energi og godhed.

Kæmpe for at man så selv bliver ligeså god til det ene eller det andet.

Når vi her i dag har hørt Jesus tale om de sidste tider, hænger det sammen med, at der altid i et menneskes liv, at der i en kultur, i et samfund er noget, som må opfattes som de sidste tider.

Kristendommen skal derfor også have ord herfor.

Det som er afgørende her hos Mattæus, er at man skal blive der, hvor man er.

Når dette krav kan stilles med mening, hænger det sammen med, at et af de andre krav, som stilles er at man skal elske sin næste som sig selv.

Ens medmenneske er altså ligeså værdifuld, som man selv er.

Derfor skal vi ikke løbe væk fra vort medmenneske. Vi skal blive ved siden af vort medmenneske. Det er altid medmennesket, som er det vigtigste.

Det var det, som Jesus sagde.

Det var det, som han levede efter.

Han flygtede ikke fra Jerusalem den sidste aften han levede.

I stedet for at ligge og bede, så kunne han da bare være gået hjem. Gået først til Bethania og siden til Nazareth eller til Ægypten, hvor hans forældre havde været flygtninge, da han var barn. Er ens far tømrer, så har man vel nok lært så meget, at man kan forsørge sig selv.

Jesus blev der, hvor han var.

Uanset hvad, så forlod han ikke sine venner. Ytringsfriheden var for ham det vigtigste af alt.

Men var der nogen, som hørte efter?

Ja, Gud hans far i himlen.

Kirkenyt

Det var hvad kvinderne og disciplene sagde bagefter.

Men hjalp det ham til at holde ud?

Ja, det var vel det, som det gjorde.

Det hjalp ham selv.

Hjalp ham, sådan som en overbevisning altid hjælper et menneske til at kunne svare for sig.

Jesus satte sig ud over traditionen.

Han blev slået ihjel i den jødiske traditions navn. Han blev slået ihjel i religionens navn.

Vi lever i en tid, hvor nogle siger at man skal til at være religiøs igen.

Vi lever i en tid, hvor nogle siger, at det er det sociale problem, som er det afgørende: Altså arbejde og integration.

Jesus havde hverken arbejde eller var integreret.

Det afgørende var altså, at han var sig selv.

Han sagde det, som han ville.

Han havde autoritet til at skaffe sig et publikum.

Når jeg i dag skal forklare Gud, så siger jeg, at Gud er magten til at være til i alt det, som er til.

Skabtheden er vi altså fælles om.

Det som er afgørende er hvordan vi former denne skabthed.

Såvidt, som jeg kan se, så har Jesus givet os ansvaret for at få det gjort.

Da han levede pegede han selv i den retning, vi skulle gå.

Han gav udtryk for sin tro på, at Gud var med ham.

Det forhindrede ikke at de rettroende jøder slog ham ihjel.

Gud er altid kun et argument for mig selv.

For den enkelte.

Skal vi samarbejde om et eller andet, så må det være sagen selv, der tvinger os til at finde argumenterne frem.

Det var det som kvinderne og disciplene opdagede da Jesus var død. De opdagede, at det var deres ord i familie, naboskab og venskab, som gjorde en forskel til det bedre.

Når Gud derfor er magten til at være til i alt det, som er til, så betyder det, at det er med ordene, at der skabes gode kår for barnekæmper lave, så de kan le ad banesår og springe over grave.

Ordene er vi fælles om.

Måtte vi altid bruge dem ret.

De gamle er gået i forvejen - også med ordene:

Moders navn er en himmelsk lyd, så vide som bølgen blåner.

Kirkenyt

Barnelivets fagre dage, kun forgæves
folk på jord, kalder sukkende tilbage.
Om kort, om langt blev løbebanen
spændt, den er til folkegavn, den er til

grøde, som godt begyndt er dagen godt
fuldendt og lige liflig er dens aftenrøde.
Amen.
HV

Fra julemarkedet i Forsamlingshuset den 20. december 2005



**Redaktionen ønsker
glædelig jul og godt
nytår**

19

Postbesørget blad
59511



Strellevs nye vartegn ”Møllehøj”

Aktivitetskalender

December:

- 5. Præmiewhist
- 10. Fællesjagt *
- 13. Julehygge og Luciadag på Friskolen *
- 19. Præmiewhist

Januar:

- 2. Præmiewhist
- 16. Præmiewhist
- 21. Rævejagt *
- 28. Rævejagt *
- 30. Præmiewhist

Februar:

- 13. Præmiewhist
- 24. Vinterfest *
- 27. Præmiewhist

* Se tidspunkter inde i bladet

Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen

Bladet udkommer:

1. febr. 1. april 1. juni 1. sept. og 1. dec.

Indlæg modtages gerne og kan afleveres til Inger Jensen, Lynevej 56, tlf. 75 25 03 87

Eller E-mail: api-jensen@tdcadsl.dk senest d. 10. i måneden før udgivelse.

ØLGOD OFFSET Tlf./fax 75 24 43 96
E-mail: olgod.offset@get2net.dk