

Strellev Sogneblad

24. årgang
Nr. 4

2003

Læs bl.a. om . .

- * Budstikken
- * Strellev hjemmeside
- * Indlæg fra Laurids Gravesen
- * Nyt fra Sogneforeningen
- * Nyt fra Foredragsforeningen
- * Nyt fra Friskolen
- * Kirkenyt



FORENINGSOVERSIGT:

Strellev Sogneforening:			
<i>Formand:</i> Søren Jakobsen	75 25 02 72	Strellev Vandværk:	
<i>Sognets hjemmeside:</i>	www.strellev.dk	<i>Formand:</i> Bent Gregersen	75 25 01 70
Strellev Menighedsråd:		Byens Købmand:	75 25 00 26
<i>Formand:</i> Birthe Riknagel	75 24 64 91	Kristian Jensen	75 25 00 26
<i>Kasserer:</i> Kirsten Nielsen	75 24 46 87	SLGU:	
<i>Graver:</i> Karen Løvstrup Jensen	75 25 01 97	Forretningsudvalget:	
<i>Kirkeværge:</i> Laurids Gravesen	75 25 01 56	<i>Formand, PR:</i> Bente Schelde	75 25 02 31
<i>Kirkens hjemmeside:</i>	www.strellevkirke.dk	<i>Kasserer:</i> Egon Henriksen	75 25 03 78
Præster:		<i>Sekretær:</i> Marianne Dahl	75 25 00 87
Hans Vestager	75 24 40 65	Udvalgsformænd:	
Jens Thue Buelund	75 24 46 62	<i>Fodbold:</i> Erik Stenholt	75 25 00 62
Strellev Foredragsforening:		<i>Håndbold:</i> Bente Medum	75 25 00 82
<i>Formand:</i> Tage Johannessen	75 25 01 18	<i>Gymnastik:</i> Marianne Dahl	75 25 00 87
Strellev Forsamlingshus:	75 25 02 55	<i>Billard:</i> Anders Jensen	75 25 03 87
Strellev Børnehave & fritidsordning:	75 25 07 30	<i>Badminton:</i> Vagn Andersen	75 25 03 17
<i>Formand:</i> Christian Thomsen	75 25 04 84	<i>Linedance:</i> Marianne J. Nielsen	75 25 06 07
Strellev Friskole:	75 25 01 14	<i>Ungdomsklub:</i> Lars Nordstrøm	75 25 02 14
<i>Formand:</i> Hans Vestager	75 24 40 65	Strellev Svømmeklub:	
<i>Leder:</i> Dorte Lundgaard	75 25 03 53	<i>Kontaktperson:</i> Dorte Lundgaard	75 25 03 53
Strellev Puljepasningsordning:		Strellev Heste- og Kræmmermarked:	
<i>Formand:</i> Heidi Sørensen	75 25 02 81	<i>Formand:</i> Niels Rasmussen	75 25 07 00
Strellev Jagtforening:		Bladudvalget:	
<i>Formand:</i> Ernst Øllgaard	75 25 02 75	<i>Kontaktperson:</i> Inger Jensen	75 25 03 87
<i>Kasserer:</i> Knud Jensen	75 24 56 83		

Budstikken



New Zealand

- fortsat fra 2002 nr. 4

Den 1/2 2000 rejste vi videre til New Zealand.

Vi landede i Auckland. Her skulle vi så planlægge vores tur rundt på både nord- og sydøen. Nu ville vi prøve en bustur. Så vi rejste rundt med Kiwi Experience. Det er en bus der kører rundt på hele New Zealand. Og man kan hoppe af og på, som det bedst passer én.

Desværre blev vores tur lidt presset, for vi skulle rejse til Bangkok d. 24/2 2000,

så vi havde lidt travlt. Men det gjorde ikke noget, for vi nåede både nord- og sydøen.



Kiwibussen kørte ikke ad den nærmeste vej, men ad den vej, hvor der var mest at opleve. Så vi startede ud med at køre ned langs kysten, hvor vi fik mulighed for at bade. Men hvor var vandet koldt i forhold til det, vi var vandt til fra Australien. Men bades, det skulle der, og temperaturen lå omkring 28 grader, så det var jo badevejr. Vi var meget fascineret af landskabet. Og det passer at New Zealand er et postkorteland. For naturen er lige så smuk, som den tit er på postkort. Man kan ikke få nok af den.

Vi besøgte et Mauiinformationscenter. Her fik vi en del input om New Zealand og de indfødte mauiere.

Udenfor var der lavet en slags park, hvor vi kunne gå rundt og se nogle af de dyr, der levede på øen. Og vi kunne se kogende mudderhuller og gejsere.



Vi skulle her hilse og sige at det **STANK** af rådden æg, så det var ikke nogen nydelse at gå rundt derude. Vi var også inviteret til et mauieshow. Her blev vi modtaget af rigtige mauiere. Dvs. de rakte tunge og spærrede øjnene op. Så man blev næsten helt bange for dem. Og i stedet for at give hånd, skulle man nulre næser mod hinanden. Det var en lidt underlig måde at sige ”goddag” på. Mauierne

viste nogle af deres danse, og de sang. Det lød bare rigtig godt. Vi blev også budt på aftensmad. De havde lavet en af deres nationalretter, og det var noget vi kunne lide.



Længere mod syd var vi inde og se nogle drypstenshuler, og igen nød vi den storslåede natur.

Man kunne melde sig til at prøve forskellige ting. Én af tingene var Black River Rafting, Det betyder, at man skal drive ned ad en flod på en badering og med en lygte på hovedet. Det så ret skægt ud, men vi prøvede det nu ikke. Vi tog i stedet ud og se et ægte mauilandbrug. Og det var alle pengene værd.

Her så vi New Zealands første computer. Det foregik med snoretræk. Når man trak i en snor, gik en låge op, og der kom et eller andet dyr ind på scenen. Vi blev også taget med i showet. Lisbeth skulle bl.a. op og save brænde. Det er ikke så nemt som man skulle tro. Saven er ca. 3 m, lang og vi stod én på hver side af kævlen. Så skulle vi ellers få saven til at køre, men ved den mindste utakt, så bøjede saven i stedet for. Mauien havde de mest utrolige dyr. Der var både får, geder, kvæg, wombatter, som er et vaskebjørnslignende dyr, dog mere aktivt, og en dansende gris. Den

dansede på bagbenene. Jo, der var rigtig gang i den.

En dag tog vi med en watertaxi (en taxibåd). Den sejlede os ud til Tashman National Park. Der skulle være noget så smukt. Det tog ikke ret lang tid at komme derud. For det var en båd, der kunne lægge fra land. Den havde nemlig 2 stk. 200 hk motorer, så "huhej" det gik. Kim var noget imponeret.

Vi gik en tur rundt i parken/skoven, og der var mange rigtig flotte udsigtssteder. På vejen tilbage sejlede vi forbi en kæmpe sten. Den var lige så kuglerund som et æble. Og så var den flækket lige midt igennem. Det var frosten, der havde flækket den.

Dagen efter kørte vi ud til et sted, hvor vi skulle prøve en jetboat. Det er en speedbåd, hvor man sejler med meget høj fart lige ind mod klipperne, for så i sidste øjeblik at dreje udenom. Den sprøjtede også vand ca. 20 m op ad klipperne. Kaptajnen kunne også lave piruetter med båden. Det var noget, der satte gang i adrenalinet.

Vi har helt glemt at fortælle hvorfor det hedder kiwi. Det er af den simple årsag, at der på New Zealand lever en



fugl, der hedder kiwi, og den sover ca. 18 timer i døgnnet. Bl.a. australierne mener, at newzealænderne sover meget, derfor kiwiland. Det har altså ikke noget med

kiwifrugten at gøre.

Et sted, vi gjorde holdt, var ved nogle sjove klipper, der lå ude i vandet. De hed Pancake Rocks, pandekageklipper. De lignede også pandekager, der lå stablet, tynde og runde.

Ind mellem nogle af klipperne var der det, der hedder blowhole, åndehul. Her blev der presset damp/støv op, når bølgerne slog ind under klipperne. Det så meget godt ud.

Om aftenen skulle vi sove på et vandrerhjem, hvor det var tradition, at man holdt en fest. Og adgangskravet var, at man skulle være klædt ud. Så vi var nogle stykker der klædte os ud i sorte affaldssække, og andre købte noget tøj i en genbrugsbutik. Det var en meget god fest.

Inden vi kom til Franz Josef, stoppede



vi ved et sted, hvor vi kunne prøve at kaste med økse, skyde med bue og pil og vaske guld.

Vi fandt da også noget guld. Og det foregik på samme måde som i Legoland, men her var guldet bare det reneste af det reneste guld. Med alt det guld vi fandt, kunne vi nok købe en hamburger på McDonald's. Ja, mere var det ikke.

Fortsættes i næste nr.

For

Strellev Hjemmeside

Som nogen af jer sikkert véd, har sogneforeningen for et par år siden sikret sig hjemmesideadressen www.strellev.dk og i den forbindelse også lavet et udkast til Strellev hjemmeside.

Desværre blev der p.g.a. andre omstændigheder ikke bygget videre på den, men for et par måneder siden blev sagen taget op igen i Sogneforeningen, og der er blevet besluttet at bygge videre på den.

Jeg, Bent Gregersen, har lovet at vedligeholde den i en periode og også at lave den færdig i dens nuværende form. Jeg modtager meget gerne kommentarer og nye ideer, da jeg mener at hjemmesiden skal afspejle så mange forhold vedrørende Strellev som muligt.

Som I kan se på hjemmesiden, er der også en side til private hjemmesider, hvor jeg forestiller mig at lægge links til andre Strellev hjemmesider og give mulighed for at Strellev beboere kan sende mig et Word dokument med deres egen hjemmeside, som så kan blive lagt ind på det private område.

Er der nogen af de erhvervsdrivende i Strellev, der ønsker en præsentation af deres virksomhed, kan det lade sig gøre på samme måde.

Så jeg vil opfordre alle til at gå ind og kigge på www.strellev.dk og benytte webmaster adressen der, til at sende mig gode forslag og egne sider hurtigst muligt, da det altid er sjovere at se på en hjemmeside, hvor der sker noget nyt.

Specielt vil jeg opfordre foreningerne her i Strellev til at checke deres side og komme med kommentarer, da det ikke er mig, der skal finde på, men jer.

P.s. Det er også muligt at se gamle numre af Sognebladet under Sognebladet, da der er lavet et arkiv.

Venlig Hilsen
Bent Gregersen
(btg@privat.dk)e



INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP

Tirsdag den 2/9 kl. 18.00 og lørdag den 1/11 kl. 13.00

DDS spejderne og FDF i Ølgod samler aviser ind 5 gange årligt. I Strellev by inden for byskiltene kan de stilles ude på fortovet. Øvrige kan stilles i buskuret ved LET-KØB. På landet kan de afhentes, hvis man har mange.

Henvendelse herom til tlf. 75 24 57 02 eller 75 24 60 83.





Nyt fra

SOGNEFORENINGEN

PILEFLET KURSUS

Endelig – Vi har været så heldige at få fat i Steen Andersen fra Bramming, en af gurerne indenfor pileflet.

Han vil komme til Strellev 6. + 7. marts 2004.

Prisen bliver 400 - 500 kr. + materialer. Der er kun plads til 12 personer, så tilmeld dig allerede nu til Berit, tlf.: 75 25 07 70 (Nærmere info ved tilmelding)

Kurve, fuglehuse osv.



Steen Andersen har tilbudt at lave en appetitvækker, en kort dag, hvor alle interesserede (tilmeldte) kan komme og prøve, om et helt weekend kursus er værd at investere i. (Dato i næste nr.)

Stidag i brinkerne

Lørdag den 20. september kl. 13.00 – 16.00 skal stien gøres efterårklar.

Alle er velkomne til at hjælpe. Husk trillebør, rive m.m.

Sogneforeningen er vært ved kaffe, brød, øl og vand.

Generalforsamling

Strellev Sogneforening afholder den årlige generalforsamling

torsdag den 13. november kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Skal du holde fest....

Sogneforeningen har investeret i 10 borde med 20 bænke til.

Disse kan lejes for 5,- kr. pr. del.

Henvendelse til Berit, tlf. 75 25 07 70.

Sogneforeningen

Nyt fra Foredragsforeningen

Julemarked

Søndag den 23. november holder Sogne- og Foredragsforeningen julemarked i Strellev Forsamlingshus fra kl. 12.00 – kl. 16.00.

Vi skal igen i år have den store sal fyldt med fine og spændende ting, som kræmmere sælger.

Ring til Tage Johannessen, tlf. 75 25 01 18, og bestil bordplads.

Ring allerede nu, og bliv sikker på at få en plads.



Indgangen til Forsamlingshuset er blevet shinet op.

Vi har flyttet skiltet med "Forsamlingshus", således at den flotte murede bue ved indgangen, er blevet synlig.

Der er kommet grus og planter samt en bænk, hvor man kan sidde og hygge sig.

På bestyrelsens vegne

Trine Dalgas.

Loppemarked

Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppemarkedet hele året rundt.

Vi hjælper gerne med at afhente diverse effekter hertil.

Henvendelse kan ske til

Tage Johannessen 75 25 01 18 eller

Frede Øllgaard 75 25 02 78

OBS Loppemarkedet til foråret er den 14. Marts



Friskolen siden sidst...



Vi er kommet rigtig godt i gang med et nyt skoleår.

Elevtallet er ikke så stort lige i år, men til gengæld har vi en rigtig dejlig flok, med mange elever i de yngste klasser.

Vi er tre lærere på fuld tid, en på trekvart tid, og to støttelærere i de yngste klasser. Her foruden læses fysiktimerne af en lærer fra Ølgod Ungdomsskole.

På første skoledag var det en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til alle de mange forældre, som var mødt op, for at være med til at festliggøre denne første dag i et nyt skoleår. Der blev skrevet skema og udleveret bøger, gennemgået aktivitetskalender, og kaffen kunne nydes under åben himmel i skolegården.

Det er en helt særlig dag denne første skoledag, når hele skolen er hovedrengjort fra ende til anden, og alt fremstår blankpoleret og nyferniseret.

Der blev taget mange fotos af børnene, - men den professionelle fotograf kommer den 15. september.

Som noget nyt, prøver vi i år at lægge skoleudflugten på en søndag. Datoen er den 24. august, og turen går til Kongernes Jelling. For at kunne få snakket så meget sammen som muligt, bliver vi kørt i store busser. Alle er velkomne til at deltage i den årlige udflugt, - også selv om man ikke har børn i skolen. Man kan blot tilmelde sig til undertegnede på tlf. 75250114 el. mobil.30311375. el.privat tlf. 75250353.

I september måned afholdes der forældremøde i alle klasser.

Fredag d. 12. september er der linet op til fest for alle forældre, forældre, der sidste år havde børn gående på skolen og alle støttekredsmedlemmer.

Det vil blive en fest med god mad, underholdning og dans til den lyse morgen.

En aften, hvor man kan få snakket en masse, og få lært hinanden at kende.

Henvendelse skal ske til skolen, hvis man har lyst til at deltage i festen.



Venlig hilsen
Dorte K. Lundgaard



Bladudvalget har modtaget følgende fra Laurids Gravesen.

Når jeg læser Jydske Vestkysten, må jeg bedrøves over den klage og hetz der føres af pastor Krarup og Pia Kjærsgaard og andre ligesindede. Jeg synes, vi har det godt. Når de er så bange for muslimer, kan jeg have mistanke om, at de har det dårligt med at vise hvad vi tror på, glemmer at komme i kirke og vise at Gud, Kristus og Helligånden betyder noget. Så hvis vi tror og fylder vore kirker, har vi ikke noget at frygte. Men det er jo ønsketænkning.

Også økonomisk skal vi vise, at vi har det godt. Men jeg kan ikke se, hvad der gives over giro. Jeg håber det benyttes godt. For skal jeg se på, hvad der kommer i kirkebøssen, er vi et fattigt folk, men intet mod hvad jeg har set på rejse.

Problemet i Danmark i dag er, at befolkningen har mistet den sikkerhed om eget ståsted og oprindelse, og derfor bliver bange for andre. Et sandt civiliseret samfund er bevidst om sin identitet og plads i historien, men det har vi undladt at give videre til både vore børn og de indvandrere, der er kommet.

Og jeg kan kun opfordre om at være med til at fylde kirkerne at de ikke skal sælges til Islam. Hvis vore børn går over til andre guder, er det vores egen skyld. Og har vi ikke ved dåb og konfirmation lært at opdrage dem i troen på den Treenige Gud. Det synes jeg forældre og faddere burde tænke over.

Laurids Gravesen

STRELLEV JAGTFORENING



Der afholdes følgende mark- og apporteringsprøver i Ribe Amt i 2003:

Markprøver:

Holsted: 7. September

Ribe: 22. September



Kirkenyt

GUDSTJENESTER 2003 STRELLEV KIRKE

SEPTEMBER

7. 12. s.e.trin.	10.30 Buelund bil Høstgudstjeneste.
14. 13. s.e.trin.	19.30 Buelund bil
21. 14. s.e.trin.	10.30 Buelund bil
28. 15.s.e.trin	10.30 Vestager bil

OKTOBER

5. 16.s.e.trin.	19.30 Vestager bil
12. 17.s.e.trin.	10.30 Buelund bil
19. 18. s.e.trin.	10.30 Vestager bil
26. 19.s.e.trin	9.00 Vestager bil

NOVEMBER

2. Alle Helgens	19.30 Buelund bil
9. 21. s. e. trin.	10.30 Vestager bil
16. 22. s.e. trin	10.30 Buelund bil
23. Sidste s. i kirkeår	9.00 Vestager bil
30. 1. s. i advent	14.00 Vestager bil Adventsgudstjeneste.

Høstoffer

Indkommet høstoffer ved
høstgudstjenesten den 7. september vil
blive sendt til Dansk Røde Kors



KIRKEBILEN bestilles på tlf.:
75245692 senest kl.18.00 dagen før.
Det skal bemærkes, hvis man ønsker
liftbus til kørestol. Enhver kan blive
afhentet på bopælen.

**VEDR. PRÆSTERNES BESØG
PÅ SYGEHUSENE** kan det oplyses,
at de ikke længere har adgang til
patientlisterne. Derfor er henvendelse
nødvendig, når der ønskes besøg.

Adventsgudstjeneste

Efter adventsgudstjenesten den 30.
november er Menighedsrådet vært ved
en kop kaffe i Forsamlingshuset

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk

Kirkenyt

www.strellevkirke.dk

Dette er adressen på den hjemmeside, som menighedsrådet har fået lavet hos Tybjergs IT-service.

Der er aktuelle oplysninger om præsternes prædikener, der er gudstjenesteliste og der er adresser på menighedsrådets medlemmer.

Desuden så kan man her læse Sognebladet, Søndagens tekst og Strellev Kirkes historie. Der er også billeder fra Gøglergudstjenesten søndag den 10. august.

Links er der også: Man kan finde de øvrige sogne i Danmark. Man kan finde oplysninger om kirkeministeriet. Desuden er det muligt at læse biblen online. Det er sådan, at det er kirkekontorets sekretær, Anna Møller Kristensen, som sørger for at sætte oplysningerne ind på hjemmesiden.

Har man derfor oplysninger til hjemmesiden, eller vil man foreslå nye links, så kan man skrive til sekretæren på adressen akmk@km.dk.

Man kan også henvende sig til præsterne, når man har fundet deres e-mail adresser.

I Menighedsrådet håber vi, at man bliver glad for denne nemme måde at finde oplysningerne om sit sogn på. Det er noget, som man kan gøre lokalt, men også for dem som rejser hjemmefra, er det nu muligt på en nem måde at følge med i, hvad der foregår i sognet.

Hans Vestager.

Rettelse til Sogneblad nr. 3 - 2003:

I artiklen "*IT-teknologien og fællesskabet*" side 15 skulle stå:

"Vi bliver nødt til at tale om, hvad man har **pligt** til, hvis **fællesskabet** skal bestå og udvikles." osv...

Indlægget skulle have sluttet således:

"Menighedsrådet vil arbejde med IT-teknologi ligesom Sognebladet. Der skal være et sted, hvor de forskellige fællesskaber, som vi indgår i, kan blive synlige.

Jo mere vi kommer sammen, jo mere vi kommer ud sammen med andre, jo mere vi taler sammen, jo større bliver glæden. Jo mere får vi mod til at leve livet."

Hans Vestager

Kirkenyt

Studietur – udflugt 2003 til Haderslev Domkirke.

Søndag den 3. august ved middagstid kørte menighedsrådet og de ansatte med ægtefæller på studietur til Haderslev. Vi var ialt 13, som kom af sted. I år 2002 havde vi set Viborg Domkirke. Nu havde vi besluttet at se Haderslev Domkirke og opleve den



tradition, som findes i Haderslev by. Vi parkerede syd for åen, der løber igennem Haderslev. Så gik vi op ad bakken til Domkirken. Kirketjeneren gennemgik domkirkens historie for os.

Oprindeligt var domkirken en treskibet kirke under et fælles tag og uden noget kor. Den blev bygget omkring år 1300. Den var underlagt biskoppen i Slesvig. Da der skulle være præsteskole i Haderslev, havde man brug for denne store kirke. Der var imidlertid rivaliseringer mellem befolkningen i Nordslesvig og Sydslesvig. Da der derfor var en nedgangperiode i Slesvigområdet omkring år 1450, så

udnyttede man i Haderslev denne svaghed til på egen hånd at bygge et nyt kor til kirken. Det har vinduer, der er 16 m høje. Desuden forhøjede man midterskibet, så det fik sit eget tag. I de højskibsmure som nu rejste sig over sideskibet, blev der lavet vinduer, sådan at kirken nu fik utrolig meget lys ind. Loftshøjden er 22 m.

Da Haderslev dels havde præsteskolen og dels var underlagt hertug Christian, som var meget teologisk interesseret, så var der basis for allerede i 1525 at indføre den lutherske reformation i Haderslev området. Hertug Christian blev senere konge i Danmark, og i 1536 blev reformationen indført i kongeriget.

På præsteskolen i Haderslev var undervisningssproget dansk, mens det i Slesvig var tysk. Man mener, at denne forskel er skyld i, at grænsen i 1920 blev lagt lige nord for Flensborg. Så langt mod syd var de dansktalende præster kommet og så langt mod nord de tysktalende. Haderslev blev altså en dansk by.

Der var lige til 1644 et smukt slot i byen. Så kom de første svenskekrige. Slottet blev hærget, og det blev ikke senere bygget op igen. Efter genforeningen i 1920 blev de kirkelige forhold i Nordslesvig – det som også kaldes Sønderjylland – ordnet sådan, at den vestlige del blev

Kirkenyt

Haderslev stift kom så til at omfatte den østlige del af Sønderjylland og fik så området syd for Horsens til og med Hedenstedområdet. Ribe stift afstod så områderne syd for Limfjorden, der blev lagt til Viborg Stift.

Ved denne nye opdeling forsøgte man at få det sønderjyske område mere integreret i den kongerigske tradition. Det kom til at tage nogen tid. I 1925 ønskede man, da man skulle have nye danske salmebøger i Sønderjylland, ikke blot at overtage "Salmebog for Kirke og Hjem" fra 1899. Man udarbejdede derfor sin egen Sønderjyske salmebog, som var i brug indtil "Den danske Salmebog" kom i 1953.

Efter at vi havde set domkirken, drak vi vores medbragte kaffe på



Møllepladsen lige nord for åen. Herefter gik vi rundt i den gamle del af

Haderslev og så de bevarede huse i det gamle købstadsmiljø. Der var tidligere jernbane til Haderslev. Sporene er bevaret, og den søndag var der veterantogskørsel.

Til sidst, inden vi skulle spise, var vi på besøg på den gamle kirkegård, der ligger på en høj bakke ud mod Haderslev Dam. Der så vi mindesmærkerne for dem, der var faldet, både i krigene 1848-50 og 1864 og mindesmærkerne for de faldne i første verdenskrig.

Der var monumenter rejst både af de tysksindede og de dansksindede. På kirkegården var der også en fællesgrav med de kister, som man under domkirkens restaurering fra 1942-1952 havde flyttet fra begravelserne i kirkens gulv.

Når det var nødvendigt at flytte disse kister, hang det sammen med, at domkirken i sin tid blev bygget på en solid sandbanke nord for åen. I tidens løb skete der imidlertid det, at man etablerede store drikkevandsboringer. Det betød at sandet tørrede ud.

Fundamenterne kom derfor til at stå usikre. Kirken var ved at styrte sammen. Det opdagede man for alvor, da de tyske kampvogne rullede igennem byens gader den 9. april 1940. Ved restaureringen begyndte man derfor med at pumpe en kemisk opløsning ned i sandet, sådan at det blev solidt som beton. Dernæst spændte man murene sammen i loftshøjde. Først

Kirken vt

Som en modtaget Gudsfrugt at leve lidenskabeligt

Kornet er nu blevet høstet på markerne. Og køkkenhave og frugttræer giver også spise og drikke af sig. Vi må give hinanden plads til at blive som et lille barn på ny, som spørgende udtrykker, hvordan noget såsæd da kan blive til korn, grøntsager, bær og frugttræer.

Ja vi må ikke miste evnen til at undres. Når barnet undrer sig, siger det til os andre, at hvad det ser som umuligt, det er blevet muligt.

Lidenskabeligt følger det naturens gang, som var det skabens morgen, hvor Gud første gang lod naturen give næring fra sig.

Den lidenskabeligt skabende Gud gør det umulige muligt. Det tager et lille ungt menneske umiddelbart til sig. Uden at tænke over det, fylder barnet med sin måde at forholde sig på noget afgørende ud med Guds vilje med menneskelivet. Forundring kommer det til at smitte sine omgivelser med: Glæde når et sundt træ ses med gode frugter. Og tristhed når et sygt træ ses, og ingen frugter når at blive modne. Uvilkårligt registreres forskellen på oplevelsen af de to træer i barnets ansigt.

I en sådan situation lever barnet som om Guds Ånd er over det. Og mon ikke Gud Helligånd er det? Det lever intenst og opmærksomt. Ligesom Gud lover os alle som hans erklærede børn sin intense nærhed med sit ord og vand

ved døbefonten og ligeså med sit ord, sit brudte legeme og sin blødende sjæl ved altersranken.

At leve ud af en sådan nærhed er at blive ved med at tro indtil det urimelige, at i hvert fald én vil noget med vort liv - også selv om det ser ud som om, at ingen andre end den usynlige Gud vil noget med os.

Kun at have Gud at ty til med sit liv kan forekomme at vove sig ud i det umulige med sig selv. Og vil man ikke leve med en evig sorg over tabte eller forspildte forhold til andre mennesker?

Ikke at tro, at Gud kan åbne os ud til en forundrende sammenhæng med andre - ikke at tro, at han kan skabe nyt med os som den skabende Fader, han vil blive ved med at være for os - ja det er det samme som at ånde langsomt ud med sit liv som et visnende træ med næringsfattige eller - tomme frugter. Sig selv kasserer man da som et stykke brændsel.

Torgny Lindgren fortæller om en maler, der langvejs fra var kommet til byen for at bemale kirken indvendigt med engle og dæmoner og apostle og jærtegn. En aften, hvor han undte sig et hvil, sad han på trappestenen uden for kirken og fortalte byens ungdom om sit arbejde - hvor anstrengende det var at skulle male f.eks. Erasmus' martyrium, og så ondt det gjorde i armen. For tingene blev jo virkelige, forklarede han, når han malede dem.

Og nu ville han så male den nattergal, som den hellige Bartram havde fortalt om.

Kirkenyt

Det var en nattergal, som en mand havde fanget, men som snedigt igen var kommet fri. Nattergalen havde nemlig sagt til manden, at hvis han lod den flyve, så ville den give ham tre råd, som ville være ham til langt større nytte end sådan en lille fugl. Det var manden gået ind på, og så fik han rådene: "Forsøg aldrig det umulige", sagde fuglen. "Sørg aldrig over det, du har mistet, og tro aldrig på det urimelige. Så bliver du aldrig en tåbe."

Manden slap nattergalen fri; men flyvende vendte den tilbage og håned ham: "Hvilken ulykke for dig", sagde den. "Du vidste ikke, at jeg i min mave har en uvurderlig sten så stor som et strudseæg!"

Da forsøgte manden jamrende at kalde nattergalen tilbage; men fuglen spyttede blot på ham og sagde: "Nu véd jeg, at du er en tåbe. Du sørger over, at du slap mig fri, og du forsøger at få mig tilbage, skønt det er umuligt, og du tror, at jeg i mig har en sten så stor som et strudseæg, hvilket er helt urimeligt."

Maleren gik så ind for at male. Og det går novellen videre med at fortælle om. Men var den nattergal værd at male? Var det gode råd, den gav? Er det menneskelivets sag, den taler? At forsøge det umulige er måske dumt, at sørge over det tabte er måske omsonst og at tro det urimelige er risikabelt; men det er dog de ting, der gør et menneske levende" for sig selv og for andre (cit. Ole Jørgensen).

Manden i novellen havde nattergalen hos sig som en sugekop, indtil han slap den fri. Den indgød ham mistillid til at undres over og turde livet ved at gøre noget umuligt, der ellers kunne skabe glad forundring. Den indgød ham kynisme ved ikke at skulle sørge over tab. Og nattergalen ville ikke lade ham tro indtil det urimelige på det forunderliges mulighed hvor som helst og når som helst i et menneskeliv.

En tåbe kaldes manden, da han har sluppet nattergalen fri. Manden levede pludselig det umulige, urimelige og medfølelse liv. Er det tåbeligt eller udtryk for visdom at give slip - også at give slip på det, som slår knuder om umiddelbarheden hos én selv? At give slip for til gengæld at tage imod den gode frugts glade og trodsige risiko?!

Guds umulige, urimelige og deltagende virke iblandt os og i en natur, som modnes, må vi blive ét med.

Må vi få troens lidenskabelige "hjertesanser" til i det små at frembringe godt umulige, sundt sørgende og smukt urimelige frugter for vor egen og for det fælles menneskelivs skyld. Ja må vi såvel være som enestående, livgivende Gudbilledlige frugttræer og være som et undrende Guds nærbillede som nærende frugt for vore omgivelser.

Amen.

Jens Thue Buelund.

*Postbesørget blad
59511*



Kræmmergudstjenesten søndag den 10. august 2003

Aktivitetskalender

September:

- 2. Avisindsamling *
- 8. Præmiewhist
- 12. Skolefest Friskolen *
- 20. Stidag *
- 22. Præmiewhist

Oktober:

- 6. Præmiewhist
- 20. Præmiewhist

November:

- 1. Avisindsamling *
- 3. Præmiewhist
- 11. Avisindsamling
- 13. Sogneforeningens generalfors. *
- 17. Præmiewhist
- 23. Julemarked *

December:

- 1. Præmiewhist

Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen

Bladet udkommer:

1. febr. 1. april 1. juni 1. sept. og 1. dec.

Indlæg modtages gerne og kan afleveres til Inger Jensen, Lynevej 56, tlf. 75 25 03 87

Eller E-mail: api-jensen@tdcadsl.dk senest d. 10. i måneden før udgivelse.